

Harderwijk 1 January 1865

Wissig jaar wensch
aan mijne Ouders bij dien
aanvang van het jaar 1865.

En jaer heeft uen zijn kring beliden,
Walden wij's Hemel gunst gemeten,
Waarin wij zijn gespaard behoud!
Wij waren veilig in de breids der smag-
tege armen van d' algeeden,
En roemen hem met blij gemood -

Wij bliuen op het pad van't loven,
Op Geds genade verzuurt sterven,
Het oog op zijnen gunst quist -
Wat tot de loobwilt, wat d' oog beengden,
Wilt dat zjn wijshout, wat d' hungen
Waarin geen loon van zegen licht -

Het oog verbroewind gogelagen,
Zal onse schouder medidig dragen,
Wat door zjn hand wordt gogelagd -
Zjn hulpe die wij reoit vruchtlen maekten
Tot d' zwakheit onser krachten,
Door zjine loon onse toe gogeld -

Zes hoven en midzjinen jaer
Met zegen, onged, en geden
Maek door Geds l'adelhand gelid -
Tot de eenmaal door de gunst des Heeren
O Ouders! die wij hang veruoren
Abogt ingoren in Geds hartgheid -

Dit is de mensch
van een liefhebende Loon

G. Poelen